



Gildenleven

Jaargang 31 nr. 2 april - mei - juni 2022
Trimestriël tijdschrift van Landelijke Gilde Wiekevorst
v.u. Gunther T'Seyen
Advokatestraat 20 - 2222 Wiekevorst
www.wiekevorst.landelijkegilden.be



Landelijke Gilde
samen beleef je meer in
Wiekevorst

Voorwoord

Er liggen enkele vervelende maanden achter ons... maar we kijken graag weer vooruit. Samen met jullie. Samen voor jullie gaan we ook graag activiteiten organiseren.

Eerste activiteit van dit nieuwe trimester is op **zondag 3 april**. Dan gaat onze **dauwtrip met ontbijt** door. Deze keer met een nieuw vertrekpunt, zodat de wandeling zelf, zeker niet in herhaling valt. Meer hierover verder in dit boekje.

Dinsdag 5 april staat ingeboekt voor onze biechtviering. Aloude traditie om even stil te staan bij de periode van het jaar.

Onze tweede **kookles voor mannen** van het voorjaar vindt plaats op **donderdag 21 april**. We kunnen niet anders dan dit te blijven organiseren, dan weten we (wij mannen) tenminste wat er op tafel staat (grapje hé).

Er is al veel naar gevraagd, en ja hoor, hij gaat door. Onze **Trappistentocht**. En dit op **zaterdag 7 mei**. De Broeders van Trappist hebben ondertussen al hun hoofden en glazen bij elkaar gestoken om er opnieuw een editie van te maken om u tegen te zeggen.

Laten we hopen dat op **zondag 12 juni** de weergoden ons gunstig gestemd zijn, zodat de **fietstocht met picknick** kan zijn wat het moet zijn.

Vanaf **maandag 20 juni** zal ook onze **fiets-fotozoektocht** beschikbaar zijn, zodat jullie tijdens de zomermaanden weten wat doen.

Het bestuur

Neem eens een kijkje op onze website
www.wiekevorst.landelijkegilden.be



Volg ons ook op facebook!

Wist je dat:

- het tweede coronajaar vat had op ons ledenaantal.
- we zo eventjes onder de 200 leden zaten. Maar dankzij enkele actieve bestuursleden we dit aantal terug boven de 200 gekregen hebben.
- we wel eventjes schrokken toen Flor zijn ontslag aanbood als bestuurslid. Maar dat we hem zijn rust wel gunnen.
- wij, als vereniging, achter het initiatief van Buurtzorg staan.
- de bouw van het buurtzorghuis ondertussen gestart is.
- er ook een facebookpagina bestaat van Landelijke Gilden nationaal.
- je hier tuintips, recepten, ... en nog veel meer kan terugvinden.
- op 7 mei de provinciale bedevaart aan de Mariahal te Scherpenheuvel plaatsvindt.
- die dag alle "broeders van Trappist" in Wiekevorst zullen rondhangen.
- ik nu niet veel meer weet.
- je meer foto's vindt op onze website:

www.wiekevorst.landelijkegilden.be

- indien je vragen of suggesties hebt, je gerust contact mag opnemen met een bestuurslid of via ons mailadres:

lgwiekevorst@gmail.com.

Buurtzorg Het Pluspunt

Samen met alle bewoners van Wiekevorst willen we een zorgzame buurt maken. Een buurt waar jong en oud samenleven, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar iedereen de hulp en ondersteuning krijgt waar men nood aan heeft en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn.

"Buurtzorg Wiekevorst" is in de eerste plaats dan ook een infopunt voor alle Wiekevorstenaren. Als je vragen hebt rond zorg of welzijn voor jezelf, je familie of buur kan je bij ons terecht. Samen met jou zoeken we naar een oplossing. Dit doen we door samen te werken met heel wat partners, vrijwilligers en mensen uit je buurt.

Verder ligt de kracht van buurtzorg erin dat het mensen samenbrengt. We willen dan ook een open huis zijn: Een plaats waar iedereen welkom is voor een drankje en een gezellige babbel, waar je kan deelnemen aan uiteenlopende activiteiten en dienstverlening, waar je terecht kan voor vrijwilligerswerk en waar je andere buurtbewoners kan leren kennen.

"Het Buurtzorghuis" zal een open huis zijn voor alle buurtbewoners. Een plek waar het leuk vertoeven is, waar iedereen zich welkom voelt, je andere mensen kan leren kennen en men zich gehoord en geholpen weet.

Daarnaast zal "Het Buurtzorghuis" ook de thuisbasis worden van het reeds bestaand lokaal dienstencentrum en een nieuw dagverzorgingscentrum. Ons lokaal dienstencentrum is een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners met trendy koffiebar, dorpsrestaurant en een aanbod aan ontspannende activiteiten, cursussen, workshops en informatiemomenten. In het dagverzorgingscentrum zullen personen met een beginnende zorgbehoefte terecht kunnen voor gepaste zorg en een leuke dagbesteding.

We heten je dan ook van harte welkom!

Heb je vragen, een suggestie of een creatief idee? Kom dan even langs (op werkdagen tussen 8u30 en 17u00), bel ons of stuur een mailtje:

Adres: Sint-Jozefstraat 15, 2222 Wiekevorst
Telefoonnummer: 014/ 27.02.99

E-mailadres: Buurtzorg.HetPluspuntWiekevorst@zusters-berlaar.be

Bezinning

Luisteren zonder woorden...
Luisteren is zonder woorden spreken
maar wel zeggen met je ogen,
je glimlach en je gezicht:
'Jij bent belangrijk voor mij,
ik ben zo gelukkig dat jij er bent!'



Luisteren is niet langer alleen met jezelf begaan zijn maar in het huis van je hart de andere binnenlaten
waar hij of zij zich thuis voelt.

Luisteren is loslaten
wat je persoonlijk bekommert om je tijd aan de andere te geven om met hem of haar op weg te gaan.
Luisteren is nooit je mening opdringen, het koste wat het wil raad willen geven maar je inleven wat de andere denkt en voelt.
Luisteren is de andere de talenten helpen ontdekken die hij of zij onvoldoende kent.

Luisteren is de andere geven
wat een mens soms meest ontbreekt:
het geschenk van een warme aandacht en een innige genegenheid.

Wat voorbij is:

Maandag 27 december: Winterwandeling

Maandag 27/12, het jaar loopt ten einde en de laatste officiële activiteit van Landelijke Gilde Wiekevorst voor 2021 staat op het programma.

Net voor 20u00 nog eventjes een flinke bui, maar dat houdt onze leden niet tegen om toch mee het oudejaar uit te stappen.

Met een veertigtal wandelaars stonden we klaar aan Ons Plekje. Sommigen kwamen nog aangehold met een paraplu, maar deze is werkloos mee kunnen gaan. Nadien werd het een zalig wandelweertje.

Onze gids vatte aan en we gingen richting Bernum. Daar gepasseerd namen we ons keerpunt en was het 180° de andere richting uit. Tijdens het wandelen werd er geen minuut gezweven, het was precies nodig dat we nog eens buiten kwamen.

We zagen wat nieuwe gezichten, we zagen wat anciens, we zagen dat de mensen zich amuseerden.

Voor dat we het wisten was de wandeling voorbij en warmden we ons op in 't zaaltje achter "De Compagnon". Zoals beloofd, trakteerde de kas op enkele consumpties en kunnen we beginnen aan ons eindverslag.

Bedankt om erbij te zijn, ik zie jullie volgend jaar.

Bedankt Flor!

Na 20 jaar trouwe dienst heeft onze Flor besloten om het bestuurschap achter zich te laten.

Als er nu één constante was, dan was het onze Flor. Geen opdracht of job was hem te veel. Wie gaat nu het opzetten van ons tentje coördineren?

Hoe vaak vielen de hoevefeesten niet op zijne verjaardag? En toch stond hij er telkens van 's morgens tot 's avonds. En ook niet te vergeten is ons Maria. Want achter iedere sterke man staat een sterke vrouw.

Bij deze zwaaien we Flor uit. En we weten nu al dat we dat goed zullen voelen in onze werking. Maar ni panikeren, we lossen dat wel op.

Flor, het ga je goed. Geniet van je bestuurspensioen! Hopelijk mogen we af en toe nog eens beroep op je capaciteiten doen?

We drinken er nog wel eens ene samen.



Zaterdag 9 juli: Spel Zonder Grenzen

Na een eerste geslaagde editie van ons '**Spel Zonder Grenzen**', hadden we beloofd om hiermee terug te komen. We programmeren dit nu op zaterdagmiddag bij onze Hoevefeesten. Zo geraakt ons Hoeveweekend volledig gevuld.

Meer details volgen nog, maar geïnteresseerden kunnen nu al beginnen lobbyen om een ploeg van 6 personen samen te stellen en een leuke groepsnaam te bedenken.

De bedoeling is om het nog spectaculairder te maken dan het al was. Dit moet een klassieker worden.



Vrijdag 21 januari: Teerfeest

Wat normaal één van onze hoofdactiviteiten is, waar iedereen naar uitkijkt, hebben we dit jaar in aangepaste versie georganiseerd.

Geen avondfeest, wel de jaarlijkse viering met aansluitend een ontbijt. Zesendertig leden hadden zich ingeschreven voor ons bubbelontbijt. Let op, dit waren niet de bubbels van de cava.

We serveerden een lekker ontbijt, om gezellig samen te zijn en wat bij te praten. Liefst niet over corona, ik denk dat daar al genoeg over gepalaverd is geweest. Tot vervelens toe...

Eens de tafels afgeruimd waren, werd er plaats gemaakt om de kaarten te delen en kregen we het beeld van een normale dag tijdens ons jaarlijks teerfeest. Zo was de namiddag snel voorbij en sloten we hiermee de eerste activiteit van 2022 af. Geen tombola, geen Lourdesreis, geen dansvloer, ...

Enkelen hadden nog geen zin om naar huis te gaan en zetten nog verder een stapje in de wereld (lees: Wiekevorst). Zij werden bediend van een natje en een droogje.

Ik durf het eigenlijk ni te schrijven, maar hopelijk volgend jaar beter.

Vrijdag-Zaterdag-Zondag 8-9-10 juli:

Hoevefeesten

De tent is besteld, het terrein heeft al wat extra meststoffen gekregen en de werkgroep is ondertussen ook al samen geweest.

Whoop whoop, onze Hoevefeesten staan op het programma.

Wat mag je verwachten?

Hoevejogging, hoevewandeling, gymcana/behendigheidswedstrijd tractoren, restaurant, alle dagen verse mosselen, prijsuitreikingen, sfeer en ambiance. Nieuw dit jaar tijdens dit Hoeveweekend: **Spel zonder Grenzen**.



Meer info volgt nog.



Zondag 12 juni: Fietstocht met picknick

Die dag trekken we er op uit. Om er iets speciaals van te maken voorzien we ook een huifkar. Zo kunnen de kleinsten en de oudsten ook mee zonder op hun adem te moeten trappen. De rest neemt de fiets.

Wil je deze ervaring meemaken, schrijf je dan in want de zitplaatsen zijn beperkt.

Onderweg een rustpauze waar we de innerlijke mens terug versterken en na een verpozing terug richting Wiekevorst.

Inschrijven voor 5 juni, deelnameprijs €2, verzamelen aan 'Ons Plekje' om 11u. Aangeven of je met de fiets of met onze huifkar meewil.

Vanaf maandag 20 juni: Fiets - fotozoektocht

Als er iets is waar covid-19 de afgelopen twee jaar **geen** vat op had, dan is het toch onze fiets-fotozoektocht.

Het concept is simpel. Wij voorzien een stafkaart, met te zoeken locaties. Op die locaties zoeken jullie de bijhorende foto's. Nog een schiftingsvraag beantwoorden en klaar is klara.

Inschrijvingsformulieren aan €7 bij de gekende verkooppunten.

Schitterende prijzen te winnen!!!!!!!

Formulieren terug binnen tegen 11 september 2022 bij AVEVE Vermeulen, Kruisstraat te Wiekevorst.



Zaterdag 29 januari : Lichtmiswandeling

Vast op ons jaarprogramma is de lichtmiswandeling met afsluitend een pannenkoekenfestijn. Maar andere tijden vragen om een andere invulling van deze activiteit. Omwille van de geldende reglementeringen op die avond, konden we jammer genoeg onze deelnemers niet trakteren met een lekkere pannenkoek en een dampende sjat kaffe.

Nadat we onze leden op de hoogte hadden gebracht dat er dit jaar opnieuw geen pannenkoek te eten viel, hadden we maar een kleine opkomst verwacht. Reken daar dan nog eens de regen en de wind bij net voor het vertrek. Maar niets was minder waar.

Aan 'Ons Plekje' stonden er 31 wandelaars (versierd met fluo-vest) klaar om aan de tocht te beginnen. Mensen genoeg die het dus ook beu zijn om binnen te zitten en hun avond laten voorbij te gaan.

Onze voorzitter trok kop. Ook al had hij korte beentjes, verschillende deelnemers moesten het onderste uit de kan halen om hem bij te blijven. Voor den donkere gingen we toch ni terug zijn. We doorkruisten de straten van Wiekevorst en zagen jammer genoeg meer door de wind gedoofde kaarskes dan brandende.

Halverwege passeerden we terug aan ons vertrekpunt. Sommigen zagen hier de kans om te ontsnappen. Ik denk dat ze op safe wilden spelen om een plaatske te hebben in 't café. De anderen wandelden moedig verder en nog voor klokslag 22u hadden we onze kilometers voltooid.

En het was toch zo hé, een deel van de afgehaakte deelnemers zagen ondertussen al de bodem van hun pint (wie weet zelfs al voor den tweede keer).

We dronken er ene en dan ben ik mijn wandelschoenen maar naar huis gaan brengen. Het was goe geweest. Zowel het weer, de wandeling en het gezelschap.

Zaterdag 7 mei: Trappistentocht

Onze Broeders van Trappist zijn ondertussen reeds in conclaaf geweest. Niet voor een nieuwe paus te verkiezen, maar om witte rook op te laten ter bevestiging van de Trappistentocht editie 2022.

Het heeft lang op zich laten wachten, maar deze keer komt het er van. En dit in de originele versie. Enkel trappistenbieren, met onder meer West-Vleteren, en geen abdijbieren.

Op enkele jaren tijd hebben we hier iets fantastisch mee opgebouwd. Het concept is eenvoudig. Een wandeling van +/- 7 km, op tijd en stond een degustatie van een bekende of minder bekende trappist, met een hapje bij. Om te kunnen vergelijken, moet je dus proeven. Bij aanvang krijg je een degustatieglas mee dat wij onderweg regelmatig eens terug aanvullen. Het glas neem je achteraf mee naar huis.

Na de wandeling kan je terecht in ons trappistencafé waar elke trappist van onderweg te verkrijgen valt. Zo kan je nog een keer proeven vooraleer een mening te verkondigen over het beste bier van de wereld...

Praktisch

Wanneer: zaterdag 7 mei, vertrek tussen 17u30—19u30

Waar: zaaltje van café De Compagnon

Inschrijven verplicht: bij Kurt Vets via 0473/91 03 27 of via lgwiekevorst@gmail.com. En dit voor 1 mei 2022.

Kostprijs: Alcoholisch / non-alcoholisch, 20/15 euro voor leden, 25/20 euro voor niet leden.

Uitrusting: nen 'BOB' als je met de auto bent....

Dinsdag 5 april: Biechtviering

Op deze dinsdagavond komen we om 19u30 aan de kerk bijeen voor onze jaarlijkse Paasbezinning. Na de mis en de gezamenlijke biechtviering gaan we naar het gildenhuis, voor een pistoletje, een boterham, een eitje en een stukje taart.

Gezellig napraten en een kaartje leggen achteraf hoort er natuurlijk ook bij.

Als deelname in de onkosten vragen we 5 euro per persoon.

Ter plaatse te betalen.

Van harte welkom!



Donderdag 21 april: Kookles voor mannen #2

Bij de aankondiging van onze kooklessen moesten we jullie de tweede datum schuldig blijven. Ondertussen hebben we bevestiging gekregen van onze Leo.

Donderdag 21 april om 19u15 zullen we voor de laatste keer dit voorjaar de keuken van het Gildenhuis op zijn kop zetten.

Diegenen die zich de vorige keer slechts voor 1 les ingeschreven hebben, gelieve jullie opnieuw in te schrijven wil je deelnemen.

Gelieve tijdig aanwezig te zijn, zodat we op het aangekondigde uur kunnen starten. Kwestie dat de maaltijd niet ne volledige nacht op de maag ligt.



Donderdag 10 maart: Kooklessen voor mannen

Donderdag 10 maart, dag op dag 2 jaar geleden hadden we onze laatste kookles en tevens laatste activiteit van Landelijke Gilde Wiekevorst voor heel het land in lockdown ging.

Toen waren we nog aan het lachen en was er sprake dat dit maar 4 weken ging duren. Wij weten nu wel beter. Soit.

Maar wat waren we blij toen om 19u de eerste deelnemers binnenkwamen, voorzien van mes en schort. Oude vertrouwde gezichten, enkele nieuwe gezichten. Uiteindelijk stonden we daar met 24 enthousiaste koks in spé.

Het menu was volledig uitgeschreven en ingrediënten waren uitgesteld op de tafel. Dat waren ettelijke kilo's eten dat daar verwerkt moest worden. En uiteindelijk ook verorberd moesten worden.

Ge merkte dat het al efkes geleden was dat onze mannen nog in de keuken gestaan hadden. Ge kon zeggen dat ze wat onwennig waren geworden. Maar dat duurde ni lang. Na het overlopen van het menu gingen we aan de slag. Room werd opgeklopt, pastinaak werd geschild enzovoort en enzovoort ... (ik ga hier nu niet elke handeling beschrijven).

Omstreeks 21u riep men door de zaal: "aan tafel" en als ne wervelwind stooft iedereen naar zijn plek. Een goei stevige soep, ne serieuze witloofflap. En hier kwamen ze dan nog eens ne tweede keer mee rond. Dat smaakte zo goed dat je ni kon weigeren en dat je eigenlijk wist dat je moest weigeren omdat het hoofdgerecht nog moest komen.

Onze Normandische vis was ook ne serieuze lap op het bord. Maar ik heb hem binnengekrepen. Een klein dessertje zal dan nog wel lukken denkt men dan... Komen ze daar af met een soepkom bavarois. Gelukkig had ik ne broeksriem aan en kon ik deze een gaatje lossen zetten. Veel veel beter voelde dat.

Zondag 3 april: Dauwtrip met ontbijt

In onze vorige editie hadden we al laten weten dat onze dauwtrip met ontbijt opnieuw doorgaat.

De ideale moment om Wiekevorst eens te zien en te horen ontwaken op een zondagmorgen.

Reeds enige jaren organiseren we dit en om er geen sleur in te krijgen, starten we dit jaar vanop een andere locatie. Startplaats is zaal 't Goor, Wiekevorstse Goorweg 42. Zo kunnen we met onze wandeling ook eens een andere windrichting uit.

Het concept zelf blijft behouden. Een stevige ochtendwandeling van een 2-tal uurtjes en hopelijk komen we op plaatskes die niet zo bekend zijn. Nadien schuiven we met onze vermoeide benen onder tafel en bedienen we onszelf aan een luxe-ontbijt.

Praktisch:

Wanneer: Zondag 3 april om 6u45

Waar: Verzamelen aan 't Goor, Wiekevorstse Goorweg 42

Kostprijs: 7 euro voor leden, 10 euro niet-leden.

Inschrijven verplicht: dit bij Marc Wouters ('t Hoeveke) of via 014/26 17 26 of via lgwiekevorst@gmail.com. Voor 27 maart.

Uitrusting: stevige wandelschoenen (die vuil mogen worden)

Iedereen welkom, ook enkel komen ontbijten is mogelijk, maar vermeld dit even bij het inschrijven. Zo moeten we ons 's morgens niet ongerust maken dat je er niet bent bij het vertrek van de wandeling.

Wat je niet mag missen:

Noteer reeds op jullie kalender:

- Dauwtrip met ontbijt: zondag 3 april
- Biechtviering: dinsdag 5 april
- Kookles voor mannen: donderdag 7 april
- Trappistentocht: zaterdag 7 mei
- Provinciale bedevaart: zaterdag 7 mei
- Fietstocht met picknick: zondag 12 juni
- Start fiets-fotozoektocht: maandag 20 juni
- Hoevefeesten: vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juli
- Teppesol en kubben: vrijdag 22 juli



's Morgens gaat ge dan als goeie huisvader naar de bakker om uw kroost van lekker vers brood te voorzien. Maar dan is de eerste vraag die ge bij de bakker krijgt: " Hebt ge nog ni genoeg gegeten?" Sorry hé, maar ik heb nog hongerige kindjes van eten te voorzien. Het ontbijt heb ik wijselijk gelaten voor wat het was. Tegen de middag had ik terug een klein hongerke.

Onder het motto: de vervuiler ruimt op....

Je ziet, behalve koken ruimen we ook onze smosboel op. Kijk eens hoe hard de vloer blinkt. Met dank aan de stand-in van dienst.



Zondag 20 maart:

Wandelen en MTB op verplaatsing

Geen verre verplaatsing dit keer. Maar toch nemen we de bus. Met 26 ingeschreven wandelaars trekken we erop uit in een organisatie van De Grashoppers.

Scherpenheuvel eens van een andere kant bekijken. En niet alleen de Basiliek of de Mariahal.

En de vraag van vandaag: hoe vieren ze carnaval in Scherpenheuvel? Ook daarop hebben we een antwoord gekregen.

Onze fietsers kregen een toer van 47 km voorgeschoteld. En dat het voor de mtb'ers niet altijd slecht weer is als we op verplaatsing gaan, bewijzen de foto's. Dus volgende keer geen uitvlucht meer voor de zondagsrijders :-)

Zoek de hofnar:

